



"Het eerste voorstel van EromesMarko was al zo goed dat er in de definitieve uitvoering heel veel van overeind is gebleven."

Tekst Paul Voogsgerd Foto's Kees Rutten

Eerst maar even de naamgever. "Kees Boeke was een idealist, een wereldverbeteraar die opgroeide tussen de twee wereldoorlogen", vertelt Jeroen Goes die sinds 2011 directeur is van De Werkplaats Kindergemeenschap. "Het ideaal van Boeke was om via het onderwijs tot wereldvrede te komen. Als overtuigd pacifist was hij het er niet mee eens dat de overheid het verplichte schoolgeld ook gebruikte voor oorlogsvoering. Hij weigerde daaraan mee te werken en koos ervoor zijn eigen kinderen thuis les te geven. En dat had een aanzuigende werking. Al snel kregen Boeke en zijn vrouw meer kinderen onder hun hoede. Dat bracht hen ertoe in 1926 De Werkplaats op te richten."

Royale belangstelling

De belangstelling voor het alternatieve onderwijs van Boeke groeide snel en kreeg een extra impuls toen de toenmalige Koningin Juliana besloot haar dochters Beatrix en Irene naar De Werkplaats te sturen. Later volgde ook Margriet. Zij wilde dat haar dochters zo gewoon mogelijk opgroeiden en op De Werkplaats draaiden de prinsessen volledig mee. In afwachting van de komst van prinses Christina, die slechtziend is, werd zelfs een klas ingericht voor blinde en slechtziende kinderen. Maar in het schooljaar van 1951 werden de prinsessen vrij plotseling van school gehaald, omdat de prinsessen - in ieder geval Beatrix en Margriet - zich toch niet zo thuis voelden op De

Werkplaats. Niet zo vreemd natuurlijk, gelet op de grote kloof die er was tussen het hofleven thuis en het 'gewone leven' op De Werkplaats.

Gelijkwaardigheid

Het zou de school niet deren. Integendeel zelfs: de belangstelling bleef groot en dat is nog zo, tot op de dag van vandaag. "Heel veel van het gedachtegoed van Kees Boeke vind je nog terug in ons onderwijs", vertelt Jeroen. "Natuurlijk is het met de tijd meegegroeid en aan eigentijdse normen aangepast, maar de gelijkwaardigheid van alle kinderen staat nog steeds voorop. Je ziet dat ook terug in de terminologie die we gebruiken, ook al sinds de oprichting van de school. We hebben geen leerlingen, meesters en juffen maar werkers en medewerkers. Als kind krijg je hier echt heel veel ruimte om te zijn wie je bent. Ik sprak hier kort geleden een puber uit het voortgezet onderwijs en die verwoordde het heel mooi. Hij zei: 'Je wordt hier niet geaccepteerd zoals je bent, je wordt gewaardeerd om wie je bent.'"

Groen

De Werkplaats ligt fantastisch. Aan de rand van het lommerrijke Bilthoven en omgeven door het fraaie groen van het Heidepark en het Ridderoordse Bos. Maar ook op het enorme terrein van De Werkplaats zelf vind je heel veel groen: een riante moestuin, een volwaardige kinderboerderij en een mooi groot sportveld. Het is een zonovergoten dag en daarom is er ook ▶

"Je wordt hier niet geaccepteerd zoals je bent, je wordt gewaardeerd om wie je bent."

De Werkplaats Kindergemeenschap - Kees Boeke

Een fantastische plek om te werken

Een familie is het. Met zo'n 600 leden een bijzonder grote familie. Onderverdeeld in gezinsgroepen van een kleine 30 kinderen. Wat ooit begon als lesgeven aan eigen kinderen, is uitgegroeid tot een even uitzonderlijk als succesvol onderwijsconcept dat gek genoeg vooralsnog alleen in Bilthoven te vinden is. Schooldomein was welkom bij De Werkplaats Kindergemeenschap - Kees Boeke in Bilthoven.