

Debuutroman Jara Spijker

door Floris Bijlsma

Ga er maar aan staan: op 17-jarige leeftijd debuteren met een spannend boek. Het lukte Jara Spijker uit Bilthoven dit jaar met 'Nooit Alleen'. Ze is een literaire belofte voor de toekomst.

Twee hartsvriendinnen, Noor en Ditte, komen na de zomervakantie weer bij elkaar in de klas. Daar is ook de nieuwe leerling Mark, op wie beide meisjes op slag verliefd worden. Het zet hun vriendschap geleidelijk onder druk. Hun gezamenlijke vriend Daniël moet lijdzaam toezien. Dan ontdekt Noor dingen over Mark waar Ditte niet van wil weten. Het maakt de spanningen alleen maar groter.

Spannend

Nooit Alleen is een spannend jeugdboek waarin jongeren elementen uit hun eigen leven kunnen herkennen. Maar het boek is evenzeer een aanrader voor volwassenen. Jara beschrijft knap hoe gevoelens van onzekerheid, verliefdheid en jaloezie zich in de meisjes ontwikkelen. Door deze gevoelens niet bij naam te noemen maar ze te beschrijven, komen ze nog sterker naar voren. Daarnaast komen groepsprocessen onder scholieren naar voren, bijvoorbeeld hoe klasgenoten reageren op de veranderingen in de vriendschap van Noor en Ditte. Ook dat maakt het boek interessant om te lezen voor zowel jongeren als volwassenen.

Doen

Als kind al wilde Jara al 'iets met schrijven' doen. Ze houdt van lezen en vindt taal leuk. Ze schreef voor school maar ook uit eigen motivatie diverse verhalen en gedichten. 'Soms vind ik het lastig om in een gesprek onder woorden te brengen wat er in mij omgaat. Maar als ik het opschrijf, komen de woorden als vanzelf. Schrijven is daarom



De 17-jarige Jara is best trots op haar eerste boek.

een soort uitlaatklep voor me.' Zij kruipt graag in de huid van een ander, door in gedachten een personage te creëren voor een verhaal, of door te acteren, een van haar andere liefhebberijen. Zij laat in Nooit Alleen blijken gefascineerd te zijn door menselijk gedrag en dit goed te kunnen observeren en verwoorden. Dat maakt dat de lezer zich heel goed in de personages in haar boek kan inleven.

Fictie

Nooit Alleen is fictie. 'Gelukkig heb ik zelf nooit meegemaakt wat er in het boek gebeurt. Sommige kleinere elementen uit mijn eigen leven en karakter zijn wel terug te vinden in het boek. Maar daarvoor moet je me goed kennen om dat eruit te halen. Het boek is niet autobiografisch.' Behalve een spannend verhaal is Nooit Alleen een boek over grote levensthema's als

vriendschap, loyaliteit, opgroeien en liefde.

Au-pair

Jara zal beslist weer van zich laten horen. Ze heeft net de HAVO afgerond op de Werkplaats in Bilthoven. Het komende jaar gaat zij als au-pair in Engeland wonen en werken. Dat klinkt als de plot van een nieuw spannend boek: Nederlandse au-pair komt in een Engels gezin dat grote geheimen met zich meedraagt.

Maar Jara heeft andere schrijfplannen. Haar volgende boek zal weer fictie zijn maar meer autobiografisch dan Nooit Alleen. Het gaat over een meisje dat met haar vader leeft nadat haar moeder is overleden. Een aantal jaar geleden is haar eigen moeder overleden. 'Die ervaring heeft mij geïnspireerd om het in een boek terug te laten komen.'